

# 20 juni

## WERELD VLUCHTELINGEN DAG 2018

### INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE WAKE

met en door vluchtelingen

Sint-Niklaaskerk  
Cataloniëstraat - Gent  
19.30u



## WERELDVLUCHTELINGENDAG 20 juni 2018

Welkom op woensdag 20 juni 2018 om 19.30u  
in de Sint-Niklaaskerk - Cataloniëstraat Gent  
voor de Interlevensbeschouwelijke Wake voor Vluchtelingen



De **Verenigde Naties** hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Meer dan **60 miljoen mensen** zijn wereldwijd op de vlucht. Slechts een klein percentage daarvan komt naar Europa. In ons land druppelt het hier en daar.

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat **'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'**.

Maar daar zijn we vandaag helaas ver van verwijderd. De vreemdelingenwet in ons land is een vreemde wet die de rechten van de vluchtelingen in ons land steeds verder inperkt. Er worden vreemde deals gesloten met landen van herkomst en mogelijke doorreislanden om vluchtelingen buiten te houden. Muren worden opgetrokken, mensen verdacht gemaakt op basis van vermoedens; een wegduwbeleid gevoerd, verdachtmakingen geuit, solidariteit belemmerd en hulpverlening gecriminaliseerd.

Daarom willen wij **samen** over grenzen van levensovertuigingen heen elkaar wakker houden, stil worden, mediteren, bidden, zingen en protesteren voor dit **mensenrecht**.

Vluchtelingen nemen het woord en maken muziek. Door samen te vieren versterken we onze **solidariteit** met hen.

Leden van de **Interlevensbeschouwelijke Werkgroep** komen samen op, elk naar eigen aard en actie, voor vluchtelingen.

**Herdenkingsmoment Mawda.** Graag een mooi speelgoedje meenemen voor dit actiemoment in de wake. Deze worden achteraf onder vluchtelingenkinderen verdeeld.

Na de wake is er bij een hapje en een drankje gelegenheid voor uitwisseling, kennismaking en ontmoeting.

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent heeft leden uit het christendom, de islam, het boeddhisme, de bahá'í, het sikhisme en de vrijzinnigheid.

Info en contactpersonen: [www.iw-gent.be](http://www.iw-gent.be)