

Verslag lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over zijn nieuwste boek 'De kracht van hoop'.

In het teken van de Week voor de Eénheid organiseerde de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) een lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over zijn nieuwste boek 'De kracht van hoop'.

In een lekker warme kerk op de eerste echte vrieskoude ochtend van het nieuwe jaar bracht Bleri Lleshi een vlammend betoog aan de hand van het leven en denken van Martin Luther King.

Hoe M.L. King tot zijn heilige strijd kwam tegen structureel racisme en vervolgens ook tegen ongelijkheid en militarisme, oorlog en het imperialistisch project van de VS.

Dat kostte hem uiteindelijk een halve eeuw geleden op brutale wijze zijn leven. Op 4 april In 1968 werd Martin Luther King op 39-jarige leeftijd doodgeschoten.

Lleshi toonde met concrete voorbeelden en cijfers aan dat er in onze tijd zeker niet minder reden tot verzet is, integendeel.

Kijk maar naar verrechtsing en uitsluiting vandaag, de inmiddels enorm toegenomen en steeds groeiende kloof tussen arm en rijk, de buitensporige militaire budgetten die in de wereld en in België omgaan in vergelijking met de immense sociale noden, de armoede en de vluchtelingenproblematiek.

Om wanhopig van te worden. Maar op dat punt maakt Bleri de omslag naar de hoop. Op gedreven wijze toonde hij hoe we van onderuit macht kunnen opbouwen en hoop mogelijk kunnen maken.

Met een pleidooi boordevol concrete voorbeelden en cijfers van hier en nu, sprak hij ons over verzet, engagement en hoop, die de wereld kan veranderen. Hij verwees naar het burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, zijn jongerenwerk in Brussel en onder studenten en tal van andere verhalen van hoop die de media niet halen, maar waar veel kracht van uitgaat.

En hij confronteerde ons met de vraag: Waarvoor zou u, jij, ik vandaag bereid zijn om op straat te komen, verwijzend o.a. naar de scholieren die massaal staken voor een meer ambitieuze klimaatpolitiek.

Na zijn uiteenzetting volgden drie reflecties op zijn boek door vertegenwoordigers uit verschillende levensovertuigingen van onze groep.

Een boeddhistische reactie, een uit vrijzinnige hoek en de laatste van protestantse zijde.

De eerste argumenteerde dat engagement vanuit mededogen ontstaat met voorbijgaan aan hoop, die te zeer gericht is op realisatie van het einddoel en zo eerder polariserend werkt.

De tweede vroeg zich af, hoe mensen te betrekken en tot engagement te bewegen die onverschillig aan de kant staan en niet te bewegen zijn.

En de derde tenslotte wees ook op de radicalisering van M.L. King door zijn tijdgenoot Malcom X en op het belang van de hoop in tijden van ontmoediging, mislukking, verlies en teleurstelling.

In zijn repliek en in antwoord op de vragen uit het publiek, scherpte Bleri Lleshi de kracht van de hoop nog aan om te eindigen met het voorbeeld van de negenjarige Yolande Renee King, de kleindochter van, en hoe zij voor honderdduizenden mensen het woord nam en sprak: 'Mijn grootvader droomde dat zijn vier kinderen niet zouden beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op hun persoonlijkheid. Ik heb een droom: genoeg is genoeg, we willen een wereld zonder wapens. Punt.'

Na de bijeenkomst ging haast niemand zonder zijn boek en onaangeroerd naar huis, zoveel was duidelijk en er werd nog een behoorlijke tijd nagepraat bij de bar beneden.

Ds. Marc Loos

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG)